

DE WEKKER

Orgaan van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk.

Verschijnt tweemaandelijks. Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 6 febr. 10:00 uur ds. D. Geertsma, collecte werelddiaconaat Oeganda
13 febr. 10:00 uur ds. H. de Graaf, collecte noodhulp Nepal
20 febr. 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, afscheid en bevestiging ambtsdragers, collecte Edukans
27 febr. 10:00 uur mw T. Zijlstra, collecte diaconie, extra collecte voor onderhoud Reesthof
6 maart 10:00 uur ds. R. Veldman, collecte 40dagentijd zending Rwanda
13 maart 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, biddag, collecte 40dagentijd binnenlands diaconaat
19.00 uur Vesperdienst: ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Maria Magdalena
20 maart 10:00 uur ds. Jan Stap, collecte 40dagentijd werelddiaconaat Indonesië
27 maart 10:00 uur ds. B. Metselaar, collecte 40dagentijd Mercy Ships, extra collecte voor onderhoud Reesthof
3 april 10:00 uur mw H. de Graaf, collecte 40dagentijd werelddiaconaat Moldavië
10 april 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Palmпасen, collecte 40dagentijd PKN/Jong Protestant, extra collecte voor muziek in de kerk
14 april **19.30 uur** ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Witte Donderdag, collecte voedselbank
15 april **19.30 uur** ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Goede Vrijdag, geen collecte
16 april **22.00 uur** ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Stille Zaterdag, geen collecte
17 april 10:00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 1e Paasdag, collecte KiA/Werelddiaconaat Libanon, extra collecte Paascollecte kerkrentmeesters

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

Update corona maatregelen

Allemaal weer welkom zonder aanmelding vooraf!

Vanaf zondag 23 januari is iedereen, met inachtneming van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje bij het in en uit te gaan van de kerk, weer welkom. Dat betekent dat iedereen weer gewoon naar de kerk kan komen zonder vooraf aan te melden. Wel geldt de basisregel anderhalve meter afstand houden en blijven de andere bekende basisregels van kracht: was je handen, blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Ook al is de kans op besmetting klein, voor alle zekerheid houden we ons nog een aantal weken aan het bij binnenkomst registreren van de aanwezigen.

de kerkenraad

CANTORIJ

Helaas is er momenteel nog geen zicht op om te kunnen gaan zingen. Mocht het weer mogelijk zijn, dan krijgen alle leden persoonlijk bericht en zal het op de Nieuwsbrief en website worden vermeld.

namens het bestuur, Wietske Westerbeek

‘MUZIEK IN DE KERK’

‘God roept de mens op weg te gaan’, Lied 542

In de veertigdagentijd zullen we, om door de weken heen een zekere verbinding te ervaren, iedere zondag hetzelfde lied zingen. We kozen voor Lied 542: ‘God roept de mens op weg te gaan’. In dit lied worden we opgeroepen om in beweging te komen, om het oude achter ons te laten. Zo gaan we in deze veertigdagentijd op weg naar Pasen.

De melodie van Lied 542 is waarschijnlijk een deel van een lied gecomponeerd door de Engelse renaissancecomponist Christopher Tye die leefde rond 1550. In 1592 verscheen de melodie in een bundel van muziekuitgever Thomas Este. Deze uitgever gaf aan elke melodie een eigen geografische naam, een gewoonte die nog steeds in Engeland gebruikelijk is. Daarom kreeg de melodie van Lied 542 ook een naam: ‘Winchester old’.

De tekst voor dit lied werd geschreven door de hedendaagse dichter Henk Jongerius (*1941). Henk Jongerius is prior van de Dominicaner orde in Huissen en hij is dichter. Zijn werk wordt gezongen in katholieke én protestantse gemeenschappen, in ons Liedboek 2013 staan dertien liederen met zijn teksten. Wie ‘Henk Jongerius blog dominicanenklooster’ op internet intikt, zal ontdekken dat Jongerius met enige regelmaat een videoboodschap uitzendt, een zogenaamde ‘onlineretraite’. Deze meditaties zendt hij uit in een verstilde sfeer vanuit zijn Dominicanenklooster in Huissen.

Heeft de melodie eeuwenoude wortels, met de tekst staan we weer in de tegenwoordige tijd. En zo zijn we ook in dit lied al zingend verbonden met de kerk van alle plaatsen en tijden.

Voor meer informatie over Lied 542 zie: https://kerkliederwiki.nl/God_roept_de_mens_op_weg_te_gaan, over de melodie: Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 Gezangen uit het Liedboek voor de kerken. Prof. Dr. Van der Leeuw-stichting (Amsterdam, 1977) 590-591. Voor de onlinereprises zie <https://www.kloosterhuizen.nl> -> kloosterblog

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

Het 'project' veertigdagentijd

Op school spreken we van een project, wanneer leerlingen en leerkrachten zich gedurende een langere periode met een bepaald onderwerp bezighouden. Er wordt veel samengewerkt en de grenzen tussen de verschillende vakken wordt overschreden. Zo'n project krijgt voorrang op school. Het is de bedoeling dat de aandacht van alle leerlingen erop gericht wordt.

Voor veel vakken geldt dat door zo'n project het ook duidelijker wordt waarom we eigenlijk doen wat we doen. Tijdens een project zijn rekensommen geen losse sommen, maar wordt er bijvoorbeeld berekend hoe groot je ecologische voetafdruk op de aarde is, waarbij dan meteen biologie, aardrijkskunde, samenleven en wellicht ook geloof betrokken worden. Een project wordt meestal afgesloten met een feestelijke presentatie, waarin de leerlingen laten zien wat zij samen hebben geleerd.

Christenen kennen zoiets als een project naar Pasen toe. In een periode van veertig dagen wordt de aandacht van ons allemaal gericht op wat van waarde is in ons leven en wat de kernmomenten zijn in ons geloof. In de veertigdagentijd doen we niet zozeer andere dingen, maar doen we de dingen anders, bewuster. Sommigen gebruiken deze tijd om te vasten. Ze eten wel, maar dan anders, bijvoorbeeld minder vlees, of geen snoep of sterke drank. Anderen nemen de tijd om stil te staan bij wat belangrijk is in hun leven en geven meer aandacht aan de mensen die hen lief zijn, of juist aan zorg voor zichzelf. Ook is het goed om in deze tijd extra aandacht te besteden aan het geloof, door te bidden, te mediteren, uit de bijbel te lezen of mee te doen aan een diaconaal project.



We tellen de veertig dagen vanaf Aswoensdag. Deze dag valt dit jaar op twee maart. Wie meetelt komt aan veertig dagen tot Pasen, de zondagen niet meegerekend. Immers de zondagen zijn altijd al paasdagen. Op die dagen wordt er niet gevast. Zo vormen deze zondagen pleisterplaatsen op de weg die we gaan naar Pasen en staan we op die dagen ook in de kerkdiensten even stil, om te rusten en ons te focussen op de weg die nog voor ons ligt. Zo zijn we op weg naar het feestelijke einde van dit "project", het Paasfeest. Dan kunnen we delen wat ons de weg naar Pasen heeft gebracht, maar meer nog mogen we dan delen in het goede nieuws dat tot ons komt: de dood heeft niet het laatste woord. Jezus is opgestaan!

Gaat u iets bijzonders doen in de veertigdagentijd om uw aandacht te richten op het paasfeest dat komt? Laat het me even weten, dan kunnen we de ervaringen meenemen in de Paasdienst.

Op alle zondagen in de veertigdagentijd zullen we ook een vast lied zingen: Lied 542: 1, 2 en 3. Fenna schrijft er in de rubriek 'Muziek in de Kerk' in deze Wekker meer over. Zo verbinden we de zondagen met elkaar en wordt het lied een lied dat met ons meegaat onderweg.

Vespers in de veertigdagentijd

Met verschillende kerken uit de regio zijn we heel blij dat we voor dit jaar de vespersdiensten in de veertigdagentijd weer vorm kunnen geven. Een mooie manier om op weg te gaan naar Pasen.

De Veertigdagentijd begint op woensdag 2 maart 2022. Met Jezus gaan wij op weg naar Pasen, het feest van de opstanding en de hoop. Er zijn verschillende mensen die het pad van Jezus kruisen op weg naar zijn kruis. Rondom deze personen willen wij onze vespers vormgeven.

De vespers (avondgebeden) kunt u beurtelings meevieren in onze kerken.

Aanvang: **19.00 uur**. Weet u van harte welkom!

1e zondag Veertigdagen: 6 maart 2022

Plaats: Koekange. Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf

Met Maria op weg naar Pasen

2e zondag Veertigdagen: 13 maart 2022

Plaats: IJhorst. Voorganger: ds. Betsy Nobel

Met Maria Magdalena op weg naar Pasen

3e zondag Veertigdagen: 20 maart 2022

Plaats: Berghuizen. Voorganger: ds. Jan Muis

Met Judas op weg naar Pasen

4e zondag Veertigdagen: 27 maart 2022

Plaats: Ruinen. Voorganger: ds. Mark Boersma

Met op weg naar Pasen

5e zondag Veertigdagen: 3 april 2022

Plaats: Blijdenstein. Voorganger: ds. Eric van Veen

Met Petrus op weg naar Pasen

6e zondag Veertigdagen: 10 april 2022

Plaats: Ruinerwold / De Kapel. Voorganger. ds. Frits Slothouber

Met Simon van Cyrene op weg naar Pasen.

Wisseling van de wacht in de kerkenraad

Op 20 februari neemt Gerrit Luten na 16 jaar trouwe dienst als diaken, waarvan ook nog eens 11 jaar als scriba, afscheid van de kerkenraad. We bedanken Gerrit voor zijn grote inzet en betrokkenheid. Gerrit blijft nog wel een aantal taken doen zoals de ledenadministratie, het bijhouden van de namen van de overledenen en redactielid van De Wekker. We verliezen elkaar dus zeker niet uit het oog.

We zijn blij dat Albert Kreggemeijer de taak van scriba over wil nemen. Albert was al bekend in de kerkenraad, omdat hij al jaren notulist is, nu zal hij ook bevestigd worden als ouderling-scriba. Veel succes met deze nieuwe taak!

Daarnaast wordt Hilke Kwakkel-Compagner bevestigd als diaken. We zijn heel blij dat zij de plek van Gerrit in de diaconie wil overnemen.

Zo blijft er een stevige basis voor het werk in de kerk van IJhorst-De Wijk. Daar mogen we dankbaar voor zijn!



... en OPGEVIST UIT DE REEST

December en Januari werden weer twee vreemde maanden. De kerkdiensten gingen weer online en iedereen vierde Kerst en Oud- en Nieuw in kleine kring. Ook voor andere activiteiten was de ruimte beperkt. Maar om niet te vervallen in alles wat niet door kon gaan, wil ik een aantal waardevolle momenten uit de afgelopen maanden in herinnering brengen.

Terugblik op de diensten

Nu de cantorij niet kon meewerken met de kerstnachtdienst, zijn we op zoek gegaan naar andere muzikale mogelijkheden en die waren er volop! We hoorden het orgel, de vleugel, twee blokfluiten, een trompet en ook de zanggroep liet weer van zich horen.

Ook een aantal kinderen was te zien, thuis hadden zij het kaarsengebed opgenomen. Ik kijk er naar uit jullie in levende lijve te ontmoeten! In de kerk werden de kaarsen aangestoken door drie kinderen en er werd flink muziek gemaakt bij "Midden in de Winternacht".

Op derde kerstdag werd de dienst verzorgd door een groepje mensen die de zangdienst voorbereidde, met fijne kerstliederen en een mooi verhaal. Zo was er elke kerstdag iets te zien in de huiskamer of op een andere plek.

De kosters waren druk met de opstelling en de techniek. De adventskrans, kerstkrans en andere bloemstukken brachten het kerstfeest toch ook via het beeld een beetje thuis. Iedereen die heeft meegeholpen er toch een mooie kerst van te maken: hartelijk bedankt!



Ook de oudjaars- en nieuwjaarsdiensten waren online en op 9 januari was daar de Top 2000 dienst, ook weer voorbereid door een groep gemeenteleden. Het thema was verbinding. We verlangen er allemaal naar. Misschien heeft u thuis ook meegezongen en werd u geraakt door de popmuziek. Deze dienst eindigde met een nieuwjaarswens door ABBA: Happy New Year. Laten we hopen dat we in het komende jaar elkaar snel weer kunnen zien.

Rouwgroep in het voorjaar

Karin Rust, rouwbegeleider in IJhorst en ik maakten plannen om dit voorjaar samen een rouwgroep te gaan beginnen. Zes avonden voor mensen die een verlies hebben meegemaakt en op zoek zijn naar manieren om daarmee om te gaan. Daarbij is het belangrijk dat je je verhaal kwijt kunt en dat anderen je de ruimte geven om dat verhaal te vertellen. Daar willen we alle tijd voor nemen.

Wanneer je iemand verliest, lijkt het of de wereld gewoon doorgaat, terwijl jij stil bent blijven staan. En als snel wordt er niet meer naar het verlies gevraagd “want het is toch alweer zoveel weken, maanden, jaren geleden?”

In deze groep nemen we de tijd voor ieders verhaal. Deze groep is bedoeld voor iedereen die een verlies heeft geleden, het maakt niet uit of je bij de kerk hoort of niet. Er kunnen maximaal 8 mensen meedoen, zodat we recht kunnen doen aan iedereen persoonlijk.

Hierbij het programma:

1e bijeenkomst maandag 14 februari 2022 19.30 uur – 22.00 uur

Het verlies van een dierbare – kort je verhaal vertellen

2e bijeenkomst maandag 28 februari 2022 19.30 – 22.00 uur

Onze dierbaren in beeld: Aan de hand van een voorwerp, tekst of iets anders brengen wij hun aanwezigheid in ons midden.

3e bijeenkomst maandag 14 maart 2022 19.30 – 22.00 uur

Kaartspel Verleden-Heden-Toekomst

Hoe werd omgegaan met verlies in je stamgezin, en hoe doe je het nu?

4e bijeenkomst maandag 21 maart 2022 19.30 – 22.00 uur

Therapeutisch bordspel Rouwverwerking

5e bijeenkomst maandag 11 april 2022 19.30 – 22.00 uur

Therapeutisch bordspel Rouwverwerking

6e bijeenkomst maandag 25 april 2022 19.30 – 22.00 uur

Wat heb je geleerd tot nu toe tijdens de bijeenkomsten, wat heb je nog nodig voor de toekomst, wat wil je de ander nog meegeven?

Opgave: bij Karin Rust,

info@rouwplus.nl of

Betsy Nobel, predikant@kerk-

IJhorst-deWijk.nl telefonische

inlichtingen: 06-82713509

maximaal 8 deelnemers.

Kosten: € 15,00 (voor alle

bijeenkomsten. Zijn de kosten

een belemmering, neem dan

gerust even contact op).

We kunnen ons voorstellen dat

u nog twijfelt of dit iets voor u

is. Wanneer u laat weten dat u belangstelling heeft, volgt er eerst een

gesprek met Karin of Betsy, waarin u al uw vragen kunt stellen.

Ds. Betsy Nobel



NIEUW INGEKOMEN

IJhorst: dhr E. Beens

de heer H. Troost

de heer W. Russcher en mevrouw J. Russcher-Troost

De Wijk: mevrouw H.C. van Dijk

mevrouw N.W. Leusink

de heer H.J. Timmer

BEDANKJE

Hierbij wil ik allen die meeleeften met kaarten en telefoontjes met mijn verjaardag en de feestdagen heel hartelijk bedanken en de hele gemeente een gezond 2022 toewensen. Ik hoop dat wij elkaar weer spoedig mogen ontmoeten in de kerk en bij de koffie.

Hartelijk gegroet, Ada Fenijn-Jongens

BEDANKT

Graag wil ik langs deze weg iedereen hartelijk bedanken, ook mede namens Josyanne, voor de kaartjes, telefoontjes en bloemen na mijn ziekenhuis opname en bij thuiskomst. Het heeft mij goed gedaan.

Gerrit Luten

BLOEMENGROET

Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 21 nov. dhr. S. Hoekstra en dhr. J. Huizing
- 28 nov. mw. I. Lier-de Boer en fam. Gortemaker
- 5 dec. dhr. G. Luten en mw. J. Schaap
- 12 dec. mw. B. Klein-Hekman en mw. N. Lier-Tissingh
- 19 dec. mw. E. Jonker-Smit en fam. Kuiper
- 26 dec. mw. G. van Oostrum-Schurink en fam. Eleveld
- 2 jan. dhr. P. Koster en dhr. H. Luten
- 9 jan. Geen bloemen
- 16 jan. mw. G. Schoonvelde en dhr. K. Compagner
- 23 jan. dhr. G. Fictorie, en fam. van der Aa,

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u.

Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten.

Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien. U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:

- Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941
- Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403
- Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981
- Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten!

Informatie van het DIACONAAL PLATFORM Staphorst

Afgelopen periode hebben de activiteiten van het diaconaal platform stilgelegen door de coronamaatregelen. Onderstaand een korte voorgeschiedenis en tevens informatie hoe wij nu hopen verder te kunnen gaan als gezamenlijke kerken.

Diaconaal Platform (voorheen WMO kerken)

In 2007 is de **Wet Maatschappelijke Ondersteuning** ingevoerd (WMO).

Met invoering van deze wet werd aan de gemeenten de verplichting opgelegd om een WMO raad aan te stellen. De WMO raad moest de achterban in de gemeente vertegenwoordigen.

WMO-kerken

De gemeente Staphorst was van mening dat de kerken vertegenwoordigd moesten zijn in de WMO-raad. Op een volgend overleg zijn er drie afvaardigingen benoemd, die de kerken vertegenwoordigen in de WMO-raad. Deze raad heeft een adviesfunctie op zaken die de WMO betreffen. Dit kan een gevraagd advies of een ongevraagd advies zijn.

De WMO gaat over drie domeinen:

1. **Jeugdzorg:** Dit betreft alle zorg- en dienstverlening aan jongeren van 0 tot 18 jaar.
2. **Participatie:** Dit gaat over de zorg- en dienstverlening aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, oftewel hulp aan mensen met een beperking.
3. **WMO:** Hieronder valt alle zorg- en hulpverlening en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp, het persoonsgebonden budget, hulpmiddelen enz.

Inmiddels is er in de afgelopen jaren veel gebeurd en hebben wij als gezamenlijke kerken regelmatig vergaderd en is er regelmatig contact en overleg geweest met de gemeente. Daar waar mogelijk hebben wij kunnen meedenken en adviseren over het beleid van de gemeente Staphorst. Inmiddels is in 2018 de WMO-raad gewijzigd in Adviesraad Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein

Er zit geen directe vertegenwoordiging vanuit de kerken in de nieuwe adviesraad. Als kerken betreuren we dit, maar in overleg met en op aandringen van de gemeente hebben we besloten als de gezamenlijke kerken door te gaan als een Diaconaal Platform.

Diaconaal Platform

Hierbij hebben JobHulpmaatje Staphorst en Schuldhulpmaatje Staphorst zich aangesloten.

Missie en doelstelling

Omdat wij als kerken medeverantwoordelijk zijn voor hulpverlening aan en ondersteuning van kwetsbare mensen, willen wij elkaar ondersteunen en hel-

pen op diaconaal gebied, waarbij we ook zorg willen dragen voor mensen die niet direct verbonden zijn met één van de kerken.

Signaleren van knelpunten en/of nood in de lokale samenleving op het gebied van sociale, diaconale en maatschappelijke zorg en spreekbuis zijn vanuit de samenwerkende kerken/diaconieën.

Samenwerken op het gebied van uitwisseling van kennis op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten kerken/diaconieën.

Praktische en eventueel financiële ondersteuning van mensen die geen gebruik kunnen maken van voorzieningen binnen de gemeente Staphorst.

Namens het Diaconaal platform en diaconie IJhorst/de Wijk,
Wietske Westerbeek

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf

Kerkbalans

Ik was in de vorige De Wekker iets te enthousiast met de opmerking dat wij de opbrengst van Kerkbalans 2022 in deze uitgave zouden vermelden. Op het moment van dit schrijven is de actie nog niet afgerond dus dat komt in de volgende editie te staan. Wel kunt u in het financieel overzicht zien dat de bijdragen voor 2021 praktisch binnen zijn waarvoor onze hartelijke dank.

Kerk

Wij hebben in december de raamkozijnen aan de binnenkant van de kerk laten schilderen door de professionele schilder. Afgelopen zomer was de buitenzijde gedaan en toen was al de wens om de binnenzijde in de winterperiode op te pakken. De kozijnen kunnen er nu weer jaren tegenaan en de kerk staat er weer mooi op. In april 2023 is het tweehonderd jaar geleden dat de eerste steen is gelegd voor de huidige kerk en dan is het toch wel een mooi visitekaartje dat het gebouw er in elk geval spic en span bij staat.

Afgelopen najaar kreeg ik telefoon van de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord Nederland. Deze stichting geeft advies met betrekking tot het onderhoud van kerkgebouwen. Tevens verzorgen zij voor ons de aanvraag voor de subsidie voor de instandhouding van rijksmonumenten. Men deed een belronde om te kijken hoe het bij de plaatselijke kerken ging met betrekking tot het onderhoud. Ik kon ze gelukkig meedelen dat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen en ook het onderhoud op schema loopt. Het is mooi dat het op dit moment goed gaat en dat moeten wij proberen zo te houden.

Rustig

Het is natuurlijk verder erg rustig in en om de kerk maar het wordt vast binnenkort beter. Dat wij elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk bij een kerk-

dienst of een concert. Dat is toch wel iets waar wij allemaal weer naar uitkijken.

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OVERZICHT KERKBALANS 2021 (t/m 10-1-2022)

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Toegezegd	€ 70.486	€ 70.424	€ 62
Sympathisanten	€ 975	€ 975	€ 0
Totaal toegezegd	€ 71.461	€ 71.399	€ 62

College van Kerkrentmeesters

GIFTEN

- Voor de Diaconie** € 10,- via mw. J. v.d. Hammen; € 25,- via dhr. L. Tjoonk; € 7,50 via dhr. A. Kreggemeijer; € 20,- via mw. J. Tjoonk; € 10,00 via mw. A. Troost en € 34,36 via de bank.
- Voor de Kerk** Via Gerda v.d. Meent € 20,-; via Betsy Nobel € 100,- en via de bank totaal € 195,-.

OPBRENGST COLLECTEN

- Voor de Diaconie:**
- | | |
|---------------------------------|----------|
| 14 nov. KiA/Guatemala | € 51,30 |
| + aan giften via de bank | € 35,00 |
| 21 nov. Pastoraat in Nederland | € 104,60 |
| + via de bank | € 10,00 |
| 5 dec. St. Heifer Nederland | € 41,55 |
| + aan giften via de bank | € 55,00 |
| 12 dec. De Glind | € 33,50 |
| + aan giften via de bank | € 40,00 |
| 19 dec. Muziek in de Kerk | € 51,75 |
| 24 dec. Kerstnachtdienst | € 23,00 |
| + aan giften via de bank | € 72,50 |
| 25 dec. KiA/Kinderen in de knel | € 7,00 |
| + aan giften via de bank | € 77,50 |
| 02 jan. Leger des Heils | € 26,00 |
| + aan giften via de bank | € 30,00 |
- Voor de Kerk:**
- | | |
|------------------|--------------------------|
| 14 nov. € 29,30; | 21 nov. € 136,30; |
| 28 nov. € 29,50; | 5 dec. € 35,70; |
| 12 dec. € 16,-; | 19 dec. € 51,50; |
| 24 dec. € 8,50; | 25/26 dec. € 12,-; |
| 2 jan. € 24,50 | via bank totaal € € 39,- |
- Voor De Reesthof:** 28 nov. € 36,50; 26 dec. € 10,- en via bank totaal € 10,-
- Orgelfonds (bus):** 28 nov. € 32,20; 26 dec. € 15,70; 2 jan. € 25,- en via de bank totaal € 45,-

OM NIET TE VERGETEN...

... De naam van

Hendrik Smits 9 november 1930 – 9 december 2021

Op donderdag 9 december rond één uur 's middags luidden de klokken van de kerk. Hendrik Smits, hij die zelf deze klokken zo vaak heeft geluid, was overleden op de leeftijd van 91 jaar.

Op zijn 80^e had Hendrik zijn levensverhaal opgeschreven, waar we nu uit konden putten. Hendrik werd geboren op 9 november 1930 als vierde zoon van Jan Smits en Zwaantje Langius in Dalerveen in het gehucht De Kuiperij dat bestond uit twee boerderijen en een arbeiderswoning. Het gezin zou uiteindelijk bestaan uit vader moeder, zeven jongens en twee meisjes.

Uitgebreid vertelt Hendrik over hoe hij Geertje heeft leren kennen. Op 2 mei 1956, toen er eindelijk de mogelijkheid was een

boerderij te huren, trouwden ze en gingen ze aan het werk. Het was een drukke tijd. Annie, Jan en Zwaantje en Henny werden geboren. Helaas konden ze daar niet blijven wonen en werken. Hendrik ging werken bij de familie Nijssingh in De Stapel. Hendrik werd er werknemer-bedrijfsleider en het gezin kwam in De Wijk te wonen. De familie Nijssingh was zeer tevreden

over Hendrik, de koeien deden het goed en de melkproductie ging omhoog. Na elf en een halfjaar kwam er een einde aan dit dienstverband en Hendriks gezondheid ging ook achteruit. Ook kreeg hij op zijn 58^e een zwaar fietsongeluk, waarvan hij nooit helemaal herstelde.

Ds. Rutgers zag het en zei: "Hendrik moet werk hebben". Zo werd hij koster van de hervormde kerk van IJhorst en de Wijk, later kwam ook het beheer van de Reesthof erbij en Geertje werkte al net zo hard mee, zestien jaar lang. Ook zat Hendrik een tijd in de kerkenraad. Op heel veel manieren hebben Geertje en Hendrik bijgedragen aan het voortbestaan van de kerk van IJhorst en De Wijk. Hendrik schreef: "Elke keer als ik in de kerk kom, dan geniet ik ervan en heb ik het gevoel dat de kerk ook een klein beetje van ons is". Vanaf zijn 75^e ging hij met Geertje in de Wijckhorst wonen en in maart 2021 verhuisden ze



naar Reestoord, waar ze samen nog een mooi aantal maanden hebben kunnen wonen.

Op de rouwkaart stond een prachtige korenaar, getekend door Zwaantje, want zo zeiden de kinderen: "Hij was een boer in hart en nieren". In de afscheidsdienst vanuit de kerk stond die aar ook symbool voor het leven van Hendrik. Een fiere aar vol graankorrels als symbool voor een vol en waardevol leven. Een leven dat vrucht heeft gedragen in alles wat Hendrik heeft gedaan en heeft betekend voor de mensen om hem heen. Een zorgzame lieve en belangstellende vader was hij, een opa die gek was met zijn klein- en achterkleinkinderen. Hendrik Smits zal gemist worden. We wensen Geertje, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en allen die hem zullen missen veel kracht en liefde toe.

Ds. Betsy Nobel

... De namen van:

- 11 dec. **Bartha (Betty) Klein-Hekman**, 60 jaar
- 18 dec. **Hendrikje (Hennie) Koster-de Wit**, 89 jaar
- 24 dec. **Henny Buld-Kist**, 73 jaar
- 11 jan. **Marten Drog**t, 70 jaar
- 11 jan. **Peter Roos**, 53 jaar en
- 13 jan. **Riejet Roos-Monsuur**, 57 jaar

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

Het is niet te doen gebruikelijk dat men elkaar pas in februari een goed en gezegend Nieuw Jaar toe wenst. Toch willen wij iedereen als nog een gelukkig en vooral een gezond 2022 toe wensen.

Onze leden kregen deze wens al in december thuisgebracht samen met een 'Nieuwtestamentisch engeltje' en een lichtkaars. Op het begeleidende kaartje stond de volgende tekst: 'Soms is haat het enige waar je over hoort, maar er is in deze wereld meer liefde dan je je ooit kunt voorstellen!'



We hopen dat deze liefdevolle gedachte iedereen inspireert om het jaar 2022 vol goede moed tegemoet te gaan.

De laatste berichten omtrent de coronaregels zijn nog steeds niet hoopvol wat betreft samenkomsten. De bijeenkomst in februari verplaatsen we daarom naar **maandagmiddag 7 maart**. We hopen iedereen dan weer in goede gezondheid te kunnen begroeten.

Barbara van den Brink-Smit

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN

Op de website van de classis (www.classisgroningendrenthe.nl) vind u informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U kunt deze ook opvragen bij scriba@classisgroningendrenthe.nl.

KOFFIECONCERTEN

Elke tweede maandagmiddag van de maand bespeelt Wouter Harbers met veel plezier de vleugel, solo of in samenwerking met fantastische musici. En af en toe kruipt hij achter het orgel. Kom meegenieten in IJ-horst, Dorpskerk!



Tickets via www.koffieconcerten.nl Entree: € 15,00 inclusief koffie.

Tijden: Koffie vanaf 14:00 uur, concert van 14:30 uur tot ca. 15:30 uur.



Maandag 14 februari 2022, 14:30 u., MEESLEPENDE FILMMUZIEK

Tijdens dit koffieconcert nemen violist Robert Cekov en pianist Wouter Harbers u mee naar Hollywood...

Stap de set in met het openingsthema van 'Downton Abbey'. Laat u vervolgens raken door beroemde melodieën van Morricone, het ontroerende thema

van 'Schindlers List' en verstilde muziek van Einaudi. En beleef het spannendste moment uit 'The Pianist' opnieuw met Chopins eerste ballade...

Kom meegenieten: kippenvol gegarandeerd!

MUSICI: Robert Cekov, viool; Wouter Harbers, piano.

MAANDAG 14 MAART 2022, 14:30 uur STABAT MATER

We nemen u tijdens dit koffieconcert mee naar de Dom van Napels op Goede Vrijdag, 30 maart 1736:

Tot nu toe wordt hier elk jaar het 'Stabat Mater' van Scarlatti uitgevoerd. De 26 jarige componist Giovanni Battista Pergolesi heeft echter een nieuwe versie geschreven, die vandaag in première gaat. Het begin is meteen raak, er vloeien tranen bij tal van luisteraars. De beroemde componist, schrijver en filosoof Rousseau beschrijft de opening van dit meesterwerk zelfs als "het beste en ontroerendste duet dat ooit uit de pen van een componist is voortgekomen." Een groter compliment kan Pergolesi zich niet wensen. Maar hij krijgt het niet meer mee: Pergolesi overleed twee weken voor de eerste uitvoering aan de gevolgen van tuberculose, terwijl hij nog maar 26 was.

286 jaar later wordt dit meesterwerk uitgevoerd in de Dorpskerk in IJhorst! Laat u raken...

MUSICI: Wendeline van Houten, sopraan; Marianne Selleger, alt; Wouter Harbers, piano.

Hartelijk welkom! Wouter Harbers

TEN SLOTTE

Ik deel met u een Kleine Belijdenis van Nienke van AnDEL.

Soms zijn de tijden zo, dat het moeilijk is een glimp van God op te vangen.

Waar is God nu? We herkennen die vraag maar al te vaak en al te goed. Dan is het geen tijd voor grote woorden of zware zekerheden. Dan is er alleen het je toevertrouwen aan Hem die zegt: "Ik ben er." Daarover gaat dit gedicht. Ik hoop dat het u kracht en moed mag geven.

Kleine belijdenis

God, ik geloof,
niet met grote woorden
of lange gebeden,
niet met grootse gebaren
of op de toppen van mijn kunnen,
maar als ik zeg op wie ik vertrouw,
stemt mijn mond overeen met mijn hart:
God, geloof ik.
Amen.



Ds. Betsy Nobel

HANDIG OM TE WETEN

- Pastoraat:** Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.
- Kerkenraad** *Scriba:* Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD IJhorst, tel. 0522-442619, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Contactpersoon ouderlingen:* Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941
- Contactpersoon Staphorst:* Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen, tel. 0522-462403
- Kerkrentmeesters** *Voorzitter:* Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522-440547
- Secretaris* Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522-441687
- Financiële adm. kerk** Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Bank kerk* NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91
- Bank De Wekker* NL35 INGB 0002 4081 91;
- Diaconie** *Secretaris* Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaardenstraat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168
- Bank Diaconie* RegioBank: NL07 RBRB 0916 7530 18
- Collectebonnen* NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Jacolien Tjoonk, Cockserve 4, 7957DE de Wijk, 0522-441297
- Preekvoorzieners:** Jan van Eerden, Grutto 21, 7951 MD Staphorst, tel. 0522-461951
- Organisten** van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en Peter van de Beld, tel. 0528-271576
- Vrouwenvereniging** Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 – 443283
- Cantorij** *secretaris:* Betty Kreggemeijer, tel. 0522-442619
- Ledenadm.** Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Taxidiensten** Rian Horstra-Dubbink, tel. 0522-441248
- Koster** tevens *contactpersoon voor De Reesthof:* Marry Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 – 440547 E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com
- De Reesthof** tel. 0522 – 441653
- Redactie Nieuwsbrief** Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk, tel. 0522 – 442704, nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Redactie De Wekker** De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van april. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl
- Half maart** sluit de inzendingstermijn.
- Geen WEKKER ontvangen?** Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, telefoon 0522-445808
- Wilt u geen Wekker ontvangen?** Mail dan uw adres door aan de redactie of bel Tinie Kleen, dan slaan wij uw brievenbus over!
- Website:** <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>